

# Erasmus+ Project WASTE in Mäetaguse (Estland)

*Tekst door Rolf Berntsen / foto's door Mark Rijsdam*

Op zondag om 7 uur hebben we afgesproken voor school. Als ik om 5 voor 7 aankom, ben ik de laatste. Donnie, Didi, Riri, Max en Mark zijn er al. De mannen hebben er duidelijk zin in! In de Taxi op weg naar Schiphol voorziet Donnie ons van een lesje Eminem en de sfeer zit er gelijk goed in.

Eenmaal op Schiphol gaat de check-in uiterst soepel en spelen we wachtend op onze vlucht een Kahoot over Estland. Die uiteraard gewonnen wordt door de schrijver van dit stuk.

Na een soepele vlucht, die vooral voor Donnie extra spannend is omdat het zijn eerste keer vliegen is, komen we aan in Tallin, de hoofdstad van Estland! Na een warm welkom worden we met de bus naar het oude stadscentrum gebracht. Waar we het eerste deel van de middag worden rondgeleid door onze host Lucy. We genieten van de sprookjesachtige aanzichten en de andere cultuur waarin we zijn beland. Onze mannen genieten het meest van de sneeuwpret! Sneeuwballen, sneeuwengelen en poppen, een groot feest. En de belangrijkste les van de middag? Never eat yellow snow, Donnie!!!



Na een lange stadswandeling is het tijd voor een goede maaltijd. Deze nuttigen we bij Olde Hansa. Het meest beroemde restaurant van Tallin. Volledig zonder elektriciteit hadden we een middeleeuws diner bij kaarslicht. Een etentje dat de jongens nooit zullen vergeten!



Na het eten maken we een 5 km. lange wandeling naar het vliegveld, waar we de andere delegaties ontmoeten. Vanaf het vliegveld is het nog 2,5 uur rijden naar onze verblijfplaats voor de week, Mäetaguse. Als we om 01:30 lekker in bed liggen, zijn we allemaal moe en zeer voldaan!

Na een goede nacht slaap begint de maandag met een heerlijk ontbijtbuffet in het hotel. Dit geeft ons kracht voor de dag die komen gaat. Op school krijgen we een uitgebreide rondleiding van een leerling (Karol). De school heeft maar 135 leerlingen. Het hele gebouw is heel erg schoon en de muren zijn voorzien van frisse, vrolijke kleuren. De leerlingen krijgen eigenlijk dezelfde vakken als bij ons op school. Alleen leren de leerlingen hier ook Russisch. Wat vooral opvalt, is de familiale sfeer die er heerst binnen de school. Iedereen is vriendelijk en aardig tegen elkaar. Wat ook mooi was, is dat we de vrouwelijke, Estse Will van Wijk hebben leren kennen. 70 jaar en nog steeds geliefd door alle leerlingen.



Iedere delegatie heeft een presentatie gemaakt over de situatie van (drink)water in hun land. De leerlingen presenteren aan elkaar en geven tips over hoe duurzamer om te gaan met water. Wij als Team Holland hadden onze presentatie in de vorm van een flitsend filmpje gemaakt. De mannen hebben in het filmpje in het Engels van alles verteld over hoe de stand van zaken is in Nederland over drinkwater. 'Het is zo schoon, dat je er zelfs met je vrienden mee kunt toosten; cheers!'.

Op de school krijgen alle leerlingen drie keer wat te eten per dag. Zodat iedereen gezond en fit blijft. Wij mochten gezellig mee lunchen, dit was een zeer smakelijke maaltijd. Na de lunch zijn we op bezoek geweest bij de burgemeester in het prachtige gemeentehuis. Hij heeft ons verteld over de regio en we kregen een rondleiding door het krachtige gebouw.



Na de rondleiding hebben we een creatieve middag gehad in de techniek ruimte, waar de leerlingen laten zien een stuk creatiever te zijn dan de docenten. We hebben de dag afgesloten met een stevige maaltijd in het hotel, waarna we nog even een paar goede bommen hebben gemaakt in het zwembad.



Dinsdag beginnen we met een bezoek aan het Peipsi-meer. Dit meer ligt voor een deel in Estland en voor een deel in Rusland. Het meer is volledig bevroren en een van de mooiste plekken die ik heb gezien.

De kids vinden het vooral mooi om er keihard over heen te glijden. We blijven hier niet al te lang, want het is ijs-en-ijskoud. Brrrrrr!



Hierna door met de bus naar het Ahhaa Science Center waar we beginnen met een spectaculaire theatervoorstelling over water. De leerlingen vinden het geweldig. In de rest van het interactieve museum zijn vele testen, proefjes gekkigheid en interessante, wetenschappelijke dingen te doen.

Zo is er een luchtkanon, kun je lucht fietsen op een koord en is er een achtbaansimulator. Het hele gebouw is een grote speeltuin voor zowel de kinderen als de docenten.

Vanuit Ahhaa lopen we zo het oude centrum van Tartu in. Hier krijgen we een rondleiding door de prachtige stad met veel invloeden van de barok. We sluiten de dag af met wat vrije tijd in Tartu om vervolgens de 1,5 uur durende reis terug naar Maëtaguse te maken.



Net als elke dag staat er ook vandaag een goed ontbijt klaar, waar de boys hun maagjes goed mee vullen. Dat is belangrijk, want er staat een actieve woensdagochtend op het programma. We starten met een potje hakbijl werpen en handboogschieten (nationale sporten in Estland; evenals vrouwensjouwen, over-de-kop-schommelen en boomstamwerpen).

Als ware Vikingen oefent iedereen keihard. Hier en daar sneuvelt er een hakbijl en zelfs een plafondlamp. Maar uiteindelijk raakt iedereen wel een keer de roos.



Na deze spectaculaire activiteit krijgen we een lesje crosscountry skiën. Dit zorgt voor lachwekkende taferelen door leerlingen die over elkaar heen tuimelen en zwemmen in de sneeuw. De hele school hangt uit de ramen en lacht zich een ongeluk. Gelukkig sluiten we de activiteit af zonder enige brokken.



Vervolgens deed de lokale brandweer ook nog een duit in het zakje. Rondom de school hadden de bluslieden een parcours uitgezet met Estse brandweertaken: brandslang uitrollen, iemand per sleebrancard vervoeren of per buikslee iemand uit een ijswak redden.



Hierna een groot sneeuwballengevecht voor de school en op naar een museum in een dorp verderop. In dit museum worden folklore en Estse tradities tentoongesteld. Hier in het noordoosten van Estland wonen ook veel bruine beren, lynxen en wolven. In het museum is er ook een ruimte waar deze dieren opgezet staan om van dichtbij te bewonderen.



Het museum is gevestigd in een voormalig schoolgebouwtje. Het was in Estland gebruikelijk dat boven de school de hoofdleraar met zijn familie woonde.

Op de etage van het museum konden we dan ook nog twee historische wooneenheden bekijken: een van voor de communistische tijd en een van tijdens de communistische periode dat Estland van de USSR deel uitmaakte.



In de avond is er nog een discofeestje waar de leerlingen elkaar beter kunnen leren en een goed dansje doen. Helaas daar hebben we geen beelden van! 😊

Deze donderdagochtend hebben we een waterfilterfabriek bezocht. Een zeer interessant bezoek waarbij we veel hebben geleerd over waarom een waterfilter nodig is. We hebben ook het hele productieproces gezien van deze filters. Hierbij kwamen veel robots en machines voorbij. Tijdens dit bezoek moest iedereen een heel hygiënisch pak dragen, inclusief haarnetje. Dit zorgde voor een kolderiek gezelschap.



Na het bezoek aan de fabriek zijn we doorgereeden naar kasteel Narva. Dit kasteel ligt direct aan de grens met Rusland. Hier hebben we een rondleiding gehad door het prachtige kasteel.



Onze mannen hebben samen met de andere leerlingen de dag afgesloten met een traditionele saunaparty bij een Estlands gastgezin.

De vrijdag begint met een bezoek aan de kolenmijn. Het toffe is dat we daar echt de mijn in gaan. We zien werkende machines en het hoogtepunt is een ritje in de mijntrein naar 70 meter diepte.

Na ons bezoek aan de mijn brengt de bus ons naar de Baltic Sea. Hier klettert al het smeltwater via een imposante waterval direct in de zee. Wederom aanschouwen we een indrukwekkend natuurfenomeen. De waterval is namelijk deels bevroren.



Hierna gaan we terug naar school om alweer afscheid te moeten nemen van onze nieuwe Estse vrienden. Dit doen we tijdens een feestelijke ceremonie. Tijdens deze ceremonie leren we volksdansen, wat uiteraard hilarisch is. We zingen het school(volks)lied en er zijn terecht veel dankbetuigingen aan de gastschool. Hierna is het echt tijd voor afscheid. We gaan per bus naar Tallinn.



Vandaag is alweer onze allerlaatste dag. We nemen afscheid van de andere delegaties en gaan met team Holland op pad. We bezoeken deze laatste zaterdag een maritiem museum. Hier liggen verschillende boten, kanonnen, mijnen, torpedo's en zelfs een oude Sovjet onderzeeboot waar je binnen in kunt kijken. Een gids hebben we hier niet nodig, want ons zeekadetje Donnie weet ons meer dan genoeg te vertellen over alles wat hier te zien is.



Na dit bezoek is al het moois dan echt afgelopen. En vertrekken naar het vliegveld. Estland, wat was je mooi, vriendelijk en leerzaam!!!